



Nieuws uit de regio is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden en verleden.

“ Redactie ten Anker “
A.C. Krijgsman
Abeelstraat 96
3329 AG Dordrecht
tenanker@kpnmail.nl
NL98 INGB 0002 4713 68



“ten Anker”

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de website: <https://www.tenanker.com> en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld.

.....

Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen.

HET PUBLICATIEBORD

d.d. 22 juni 2021



RA, RA WIE BEN IK

(VRAAG VAN VORIGE WEEK)

In Den Helder heette hij "Bonzo" (afgeleid van de Bonzo Dog Doo-Dah Band)

En in Vlissingen "Bef" (naar aanleiding van een leuk verhaal, maar anders dan de naam doet vermoeden).



Ik ben Rob Schouw, ik heb dit laten tekenen op Montmartre





Roofdierklasse Fregatten

Exclusieve in beperkte oplagen uitgegeven hand gesigneerde limited edition art print op formaat 50 x 70 cm. Uit de selectie olieverfschilderijen van Maarten Platje

€ 120,00 (incl.21% BTW)

Informatie: www.maartenplatje.com

+++++



Arie,

Wederom een heerlijk blad om te lezen en ook leuk dat je mijn postzegelstukje erin hebt geplaatst. 9 juni 1958 - 9 juni 2021 het is niet te geloven 63 jaar. We worden oud Sobat, maar we genieten nog steeds ook van de marine-herinneringen, die jij zo mooi weergeeft. Terimah kasih Banjak.

Je Purmerendse Sobat
Dirk Frelink



Beste Arie,

Voor mij is het al dan niet veteraan zijn van weinig belang. Ik heb namelijk te goed door gekregen, dat er geen erkenning is buiten jezelf. Wat mij is deze discussie wel vreselijk stoort, is het wangedrag van 'onze' steeds asocialer en onbetrouwbaarder wordende overheid. Die zag er geen been in, om tegen alle internationale gebruiken in, om puur budgettaire redenen slechts een deel van haar trouwste categorie personeel met een veteranenstatus te belonen. Dat is zwaar onrecht. Het is immers de bereidheid om grote persoonlijke risico's te lopen om onze samenleving te verdedigen, die een beloning verdient met een veteranenstatus en niet het toeval waarop militairen nauwelijks invloed kunnen uitoefenen, zoals het plaatsingsbeleid en de politieke en militaire omstandigheden van de tijd waarin ze leven.

Dit schandelijke veteranenwanbeleid zal pas teniet worden gedaan, als er van ons voormalige Koude Oorlog militairen nog maar enkele tientallen in leven zijn. De toekomstige regering zal dan ook excuses maken. Die kosten immers niks.

Met hartelijke groet,
Dick Berts.

Doorgestuurd bericht....



Beste Papuavriend,



onderstaande brief ontving ik van de Stichting Solidariteit met Papua:

Dag Chris,

*Hoe is het met jou? Jammer dat er zo weinig gelegenheden zijn om elkaar te ontmoeten. Hopelijk komen die gauw weer. Gelukkig ga jij trouw door met het sturen van de berichten. Ik hoef je niet te vertellen dat het in Papua niet goed gaat. Als Stichting Solidariteit met Papua hebben we een brief geschreven aan de president om onze zorgen kenbaar te maken en hem te vragen te stoppen met het geweld. Het is in ieder geval iets dat we kunnen doen. Ik stuur je de **brief in twee versies: 1 voor persoonlijk gebruik en 2 voor organisaties die willen meedoen**. Misschien kun jij er op een of andere manier aandacht aan schenken?
Hartelijke dank alvast en groeten,*

Henk

Uiteraard sta ik volledig achter deze actie, want het is een schande hoe er in Indonesië met de mensenrechten van Papua's wordt omgegaan. Het is momenteel een ware slachting. Papuas worden opgepakt, afgeslacht en/of gemarteld, juridische processen zijn een aanfluiting, journalisten worden geweerd. Het probleem is nog altijd dat het leger doet wat ze wil. Ze voelen zich nog steeds "Soeharto" en gaan er gewoon op los.

Als bijlage stuur ik de 2 brieven mee die zijn opgesteld. (onder de paperclip)

De bedoeling is de brief per post te versturen met een kopie aan de Indonesische ambassade in Den Haag.

Bovenin plaats en datum invullen, onderin je handtekening en je naam.

En dan op de post.

Sobats laten we hiervan een massale actie maken. Laat het brieven sneeuwen in Jakarta en Den Haag.

En laten we hopen dat Jokowi in staat is er wat aan te doen.

Met vriendelijke groet,

Chris P. van der Klauw
nieuwguinea.com/west-papua.nl
tanahku.west-papua.nl
nngprikbord.west-papua.nl/phpBB3
nngfotoalbum.west-papua.nl
manfakwak.west-papua.nl

Betreffende brieven zijn onder de paperclip meegezonden.

Hieronder treft u de vrije vertaling van deze brieven...

De redactie

.....
President Republic of Indonesia
Ir. H. Joko Widodo
State Secretariat, J. Veteran No. 17-18
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Indonesia (10110)



Stad ... , juni ... 2021

Geachte president Widodo,

Ik schrijf u omdat ik mij grote zorgen maak over de escalatie van geweld in de provincies Papua en West Papua. Gedurende de afgelopen maanden zijn er verschillende botsingen geweest tussen het Indonesische leger en Papua vrijheidsstrijders. Aan beide kanten vielen slachtoffers. Echter de ongewapende en onschuldige lokale bevolking die in het conflict verstrikt is geraakt, heeft het meest geleden. Sommigen van hen zijn zelfs per ongeluk om het leven gekomen of omdat ze ten onrechte als vrijheidsstrijders werden gezien. Sindsdien zijn tussen de 40.000 en 60.000 mensen naar de jungle of naar nabijgelegen steden gevlucht vanwege het aanhoudende geweld. Ze hebben niet genoeg voedsel, geen toegang tot medische zorg, en er zijn geen humanitaire en hulporganisaties zoals de UNHCR of het Internationale Rode Kruis.

Wat me nog meer zorgen baart, is dat de minister van Veiligheid, Mahfud MD, de Papoea-vrijheidsstrijders als "terroristen" heeft bestempeld. Daarnaast heeft de voorzitter van de Raadgevende Volksvergadering, Bambang Soesatyo, verklaard dat de mensenrechten in Papoea moeten worden opgeschort. Terwijl nieuwe troepen van Special Forces naar Papua worden gestuurd, herinnert het Papoea-volk zich nog de militaire ingrijpende acties in de jaren 1977 – 1978. In deze periode stierven 100.000 – 150.000 Papoea's door militaire acties (waaronder het bombarderen van dorpen en het

neerschieten van mensen vanuit helikopters)) en honger. De Asian Human Rights Watch schreef een rapport met de titel: "The Neglected Genocide". Ik roep U dringend op om het niet nog een keer te laten gebeuren!

Ik doe een dringend beroep op de rechtsstaat in uw land. De Indonesische Republiek heeft de Pancasila als haar fundament gebaseerd op de principes van de Almachtige God, Mensheid, Rechtvaardigheid en Democratie. Bovendien heeft de Indonesische Republiek de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend en is, slechts enkele jaren, geleden lid geworden van de Mensenrechtenraad. Ik heb ook gemerkt dat Indonesië heeft verklaard dat de rechten van Rohingya en Palestijnen verdedigd moeten worden. Dit zou echter ook voor de Papoea's moeten gelden!

Daarom, beste president Widodo, vraag ik u dringend om:

- te stoppen met het sturen van militaire troepen en stop daarmee de cyclus van geweld;
- de mensenrechtenschendingen te onderzoeken zoals u meermaals heeft beloofd;
- toestemming geven aan de Hoge Commissaris van de Raad voor de Rechten van de Mens om Papoea te bezoeken;
- racisme en discriminatie van Papoea's door leger en politie te doen stoppen;
- beginnen te luisteren naar de Papoea's, laat ze vrijuit spreken, hoor hun mening, zie hun lijden, open uw hart voor hen als een Bapak (vader) voor alle inwoners van Indonesië, inclusief de Papoea's;
- te handelen volgens de aanbevelingen van uw eigen LIPI;
- internationale journalisten en ook humanitaire en hulporganisaties toegang te verlenen tot Papoea;
- een dialoog te starten met de Papoea's met een derde onafhankelijke partner als bemiddelaar, zoals uw regering deed in Atjeh en zoals reeds gevraagd is door kerken en andere organisaties in Papua.

Ik verzoek u respectvol om Papoea's te respecteren als mensen, als schepselen van God. Laat ze in vrede leven! Ik smeed u dit in de Naam van de Almachtige God, vanwege de Menselijkheid en Gerechtigheid.

Hoogachtend,

...

cc. De Indonesische Ambassadeur, Tobias Asserlaan 8, 2517 KC Den Haag

De laatste sloep naar de wal

Wie herinnert zich niet het befaamde M.O.K.H., het Marine Opleidings Kamp te Hilversum, in de wandeling ook wel kortweg Loosdrecht genoemd. De poort met het wachthuisje met daarin de provoostcellen, de eetzaal, de vele barakken, het exercitieterrein, Hr.Ms. Beton, de Loosdrechtse plassen



waar men blaren op de handen kreeg van het les roeien in een B-2, de Loosdrechtse hei die je overstak om in Hilversum een paar potjes te gaan lurken, of een bezoek te brengen aan de KRO-studio voor een directe radio-uitzending. Het kamp waar je de eerste militaire vorming kreeg met het exerceren, het nummeren van de barang. Duizenden marinemensen hebben hier hun eerste voetstappen gezet in de "wereld die marine heet".

Maar aan alles komt een eind, zo ook aan dit kamp. Om efficiënter te kunnen werken werden de opleidingen van de Koninklijke marine naar Amsterdam en Den Helder overgebracht.

Na ruim dertig jaar de Koninklijke marine van dienst te zijn geweest werd het M.O.K.H. op 17 mei 1978 officieel gesloten en overgedragen aan de Koninklijke landmacht voor de geneeskundige opleidingen. Het wemelde die dag van hoge autoriteiten met gouden strepen en sterren die aan het firmament niet zouden misstaan.

Er werden gloedvolle woorden gesproken waarbij de ene commandant (marine) verdrietig was zijn mooie kamp kwijt te raken en de ander, een luitenant-kolonel van de Koninklijke landmacht gelukkig was met zijn nieuwe bezit en die er over nadacht er een kazerne van te maken (Wat is het verschil tussen een kamp en een kazerne???). Het praaïen door de omroep van "sloep naar de wal" behoorde voorgoed tot het verleden.

Was getekend.... Een herinnering die we koesteren...!

Tekening : Chris Caanen



Deze EMV foto is uit 1983 van een klas die in december '82 is opgekomen... heeft iemand er namen van of een baksnummer?... stuur die dan even naar de redactie

Mentaliteit verschil...

Hoezo spreken wij zeevarenden altijd over saamhorigheid, maten gevoel en dat soort kreten..? Is dat gevoel door het zoute en zilte nat tot onze hersenen doorgedrongen, was dat nu datgene wat er in de meeste burgerbedrijven ontbrak en hoe zat dat nu met de andere defensie onderdelen...

Welnu, ik heb onlangs daar weer wat ervaringen mee opgedaan...wat te denken van een KL man...

Hieronder een deel van de mail wisseling voor een bestelling van een sticker. De brave borst wilde informatie of ik voor hem een sticker kon laten vervaardigen met een afwijkend formaat. Ik heb hem aangegeven dat daar mogelijkheden voor zijn, heb de maten aangepast een voorbeeld toegezonden op een rood-wit-blauw vlag zoals de website aangeeft. Hieronder zijn reactie...

Beste heer Krijgsman,

Dank voor de snelle reactie en het doorsturen van het ontwerp.

Ik was in de veronderstelling dat de sticker daadwerkelijk het ontwerp van de kraagpat zou omvatten. M.a.w. een letterlijke sticker van onderstaande afbeelding:



Nu ik de tekst op de website nogmaals lees heb dit inderdaad verkeerd geïnterpreteerd, en betreft het een Nederlandse vlag, met daarin het regimentslogo. Dit is echter dus niet direct wat ik zoek.

Zou het wellicht alsnog mogelijk zijn om 2 (dan wel 4) stickers te bestellen van de daadwerkelijke kraagpat conform onderstaande gegevens?

de Huzaren van Boreel

De sticker hoeft niet per se in de vorm van een kraagpat te zijn gesneden (optie links), maar kan een witte rechthoek zijn van 6x4cm met daarin de afbeelding (optie rechts).

Verneem graag of dit mogelijk is en wat de kosten hiervoor zijn. Als dit een te afwijkend ontwerp is en e.e.a. lastig te realiseren is, dan begrijp ik dat.



N.N.

Hierop heb ik hem geantwoord dat dat m.i. geen probleem kon zijn en heb contact opgenomen met de leverancier...

Deze gaf aan dat de maten dan 60 x 33 mm moesten worden (inherent een de regelgeving van Defensie) en ging ik er van uit dat dat akkoord moest zijn en heb de bestelling gelijk in gang gezet.

E.e.a. op de mail gezet naar onze Huzaar en van uitgaande dat de maat verder akkoord was daar die in verhouding waren aangepast en verzocht het verschuldigde van € 2,50 per stuk over te maken....

Enkele dagen daarna een mail ontvangen van deze persoon, dat hij slecht een offerte wilde hebben en informatie naar de mogelijkheden en geen bestelling heeft geplaatst, en dus van de koop afzag....

Denk je eens goed te doen

De moraal van dit verhaal....

Neem een zandhaas met een korreltje zand!



Overtollige mijnenjagers verkocht aan Pakistan

Den Haag □ De laatste twee overtollige mijnenjagers van de marine worden verkocht aan Pakistan.

Dat heeft demissionair staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer laten weten. Vier mijnenjagers van de Alkmaar-klasse zijn al in 2012 buiten dienst gesteld wegens destijds doorgevoerde bezuinigingen. Hoeveel Pakistan betaalt voor de vaartuigen maakt Defensie niet bekend. Twee jaar geleden nam Bulgarije de eerste twee mijnenbestrijdingsvaartuigen al over.

De Hr. Ms. Haarlem werd al in 2012 uit de vaart genomen.

FOTO ANP

Alkmaar- klasse die de marine nog in dienst heeft, worden vanaf 2024 vervangen door nieuwe mijnenjagers.



Ook toen werden er geen financiële details naar buiten gebracht. De zes vaartuigen van de



Keti Koti

Herdenk en vier mee!

Op 1 juli wordt de jaarlijkse Surinaamse feestdag Keti Koti, de 'Dag der Vrijheden', gevierd. Daarom is de hele maand juni uitgeroepen tot Keti Koti maand. Keti Koti is een Surinaams begrip dat 'Verbroken Ketenen' betekent. Dit symboliseert de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Om deze dag te vieren en stil te staan bij ons verleden hebben we bij Walburg Pers een overzicht voor u gemaakt van onze beste boeken over het Nederlands slavernijverleden.



Sociëteit van Suriname – 1683 - 1795

Het bestuur van de kolonie in de achttiende eeuw
Karwan Fatah-Black

Tussen 1683 en 1795 werd Suriname bestuurd door de Sociëteit van Suriname, een samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur van Amsterdam, de West-Indische Compagnie en de familie Van Aerssen van Sommelsdyck. Terwijl de hoogtijdagen van de Gouden Eeuw al voorbij waren bloeide Suriname gedurende het bestuur van de SvS op. Bij de verovering van Suriname en de beroemde 'uitruil' tegen Nieuw Amsterdam (New York) was het nog allerminst zeker dat de kleine vestiging aan de Surinamerivier uit zou groeien tot een bloeiende kolonie. Die bloei kwam echter tegen een hoge prijs tot stand.

[Bestel hier](#)

176 pagina's, 105
illustraties in kleur
Hardback

Tijdelijk van € 29,95 voor € 24,95
Actie geldig t/m 31 augustus 2021

Nederlands slavernijverleden

Historische inzichten en het debat nu
Henk den Heijer

Een indringend beeld van de Nederlandse deelname aan de trans-Atlantische slavenhandel en de inzet van slaven in de plantagekoloniën. Maar ook de opvattingen van onze voorouders komen aan bod. Hadden zij morele bezwaren tegen de slavenhandel en slavernij of was het business as usual? Lang niet alle tot slaaf gemaakten berustten gewillig in hun lot: sommige pleegden verzet op slavenschepen, andere ontvluchtten plantages of kwamen in opstand. Ons slavernijverleden staat prominent op de agenda van actiegroepen, wetenschappers en politici om ons te bewapenen tegen het hedendaagse racisme. Maar is die relatie tussen verleden en heden zo eenvoudig te leggen?

336 pagina's, 20 z/w illustraties, 30 in kleur
Hardback, € 29,99

[Bestel hier](#)





Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel
Over de belangen van Amsterdamse regenten bij de transatlantische slavenhandel
Leo Balai

In de geschiedschrijving van Amsterdam is tot nu toe weinig geschreven over de periode waarin de stad en haar bestuurders zich intensief met slavernij en slavenhandel hebben beziggehouden. Vanaf de oprichting van de West-Indische Compagnie in 1621 en de Sociëteit van Suriname in 1683 waren Amsterdamse bestuurders echter nauw betrokken bij de transatlantische slavenhandel. Zij wisten welke mensonterende omstandigheden er in de koloniën heersten en profiteerden toch op verschillende manieren van deze handel in mensen.

192 pagina's, 100 illustraties in kleur
Paperback
Tijdelijk van € 29,95 voor € 24,95
Actie geldig t/m 31 augustus 2021

En nog vele andere....

We hopen dat ons aanbod uw interesse in het Nederlands slavernijverleden heeft gewekt en verwijzen u graag door naar onze webshop voor meer interessante titels op dit gebied.

Neem een kijkje in onze webshop



Nederlands Nieuw-Guinea forum/prikbord
Communicatieplatform over Nederlands Nieuw-Guinea en West-Papua

Opsporing gezocht:

We blijven zoeken naar gegevens van diverse ex-NNG-ers.
Op enkele onderwerpen is gereageerd, maar er staan er nog een aantal open.
Kijk nog eens of je kunt helpen. [Kijk hier](#) voor onderwerpen, o.a.:

NNG-fotoalbums en reüniefotoalbums:

5 nieuwe fotoalbums van Biak, afkomstig uit de collectie van de Koninklijke Luchtmacht NNG-Veteranengroep. Zij doen prachtig werk op Biak door nieuwbouw en herstel van woningen en door het uitdelen van kleding en voedselpakketten.

Alle fotoalbums vind je [hier](#) : 

33,408 bestanden in **189** albums **meer dan 5 miljoen!!!!!!** keer bekeken. Kijk ook eens bij de [commentaren bij de foto's](#). Misschien kun je zelf bijvoorbeeld herinneringen of namen toevoegen aan sommige foto's.

Tot volgende week....

