



Nieuws uit de regio is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden en verleden.

“ Redactie ten Anker “
A.C. Krijgsman
Abeelstraat 96
3329 AG Dordrecht
tenanker@kpnmail.nl
NL98 INGB 0002 4713 68



“ten Anker”

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de website: <https://www.tenanker.com> en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld.

Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen.



HET PUBLICATIEBORD

extra editie i.v.m. overlijden van Carl Fleischacker



*Opeens
was er nog zo veel te zeggen.
Opeens
was er nog zo veel te vragen.
Opeens
is het te laat.*

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos is van ons heengegaan
mijn lieve man, zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Carel Fleischacker

echtgenoot van

Francien Fleischacker-Richt

Hij overleed op 10 juli 2021 in de leeftijd van 70 jaar.

Francien

Richard en Marjon, *Lucinde en Julian*

Correspondentieadres:
Hannie Schaffstraat 14, 5247 XC Rosmalen

Geen bezoek aan huis.

U kunt afscheid nemen van Carel in uitvaartcentrum Sparrenburg (DELA),
Oude Baan-Oost 170 te Rosmalen, op woensdag 14 juli van 17.30 tot 18.15 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 15 juli om 11.00 uur in de aula
van crematorium Maaslanden, Abt van Engelenlaan 1 te Vlijmen-Nieuwkuijk.

Aansluitend bent u van harte welkom voor een samenzijn in de koffiekamer aldaar.

*Ik sta in Nieuwe Diep, aan de haven, en zie een schip,
grijs en statig, die uitvaart naar de oceaan.
Het is één Hr.Ms. Schepen, vol van kracht, en ik kijk naar haar,
totdat zij eindelijk er niet meer is,
een klein stipje nog,
daar waar de zee en de lucht samen gaan.*

*Dan zegt iemand naast mij: "kijk zij is weg".
Weg? waarheen? vraagt iemand
"Weg uit ons zicht, dat is alles", zei ik.....*

*Zij is nog net zo statig en mooi als toen zij uitvoer,
en nog net zo fier als toen zij de haven uit ging.
Zij is nog net zo goed in staat onze Carl
naar zijn bestemming te varen.
Dat wij haar niet meer kunnen zien,
ligt aan ons zelf- niet aan haar.*

*En precies op het zelfde moment waarop
iemand tegen me zei: "kijk zij is weg",
zijn er aan de andere kant van de grote plas ogen
die haar zien komen, aan de andere kant zijn stemmen,
die vol blijdschap zeggen: "kijk daar komt zij".....*

*"Zo verlaat ik degene die ik lief heb,
Om diegene die ik lief had terug te vinden".*

*R.I.P.
Lezers van ten Anker.*

Bij het ter perse gaan van het Publicatiebord nummer 28 kreeg ik een telefoontje van Francien Fleischacker dat Carl is overleden.....

Mijn wereld stond even stil, wist niet één twee drie wat hierop te zeggen te meer daar ik voor dat Carl moest worden geopereerd vaak aan de telefoon heb gezeten en Carl zijn op handen staande ingreep vol vertrouwen tegemoet trad.

Uren hebben we zitten bomen over wat ons allemaal ten deel is gevallen in de laatste jaren, Carl en Francien zijn ook nog getraakteerd geworden met het Convid 19 virus waar ze beiden goed zijn uitgekomen en nu deze ellende er overheen...

Tijdens zijn opname ben ik bij regelmaat op de hoogte gehouden door Francien, ik wist hoe de zaken ervoor stonden, maar toch sla je effe dicht.

Carl was voor mij een vriend waar je op kon bouwen, aan de telefoon hebben we veel gelachen, veel samen gesprekken gevoerd over het reilen en zeilen in ons hedendaagse leven. Carl was op de achtergrond aanwezig, gaf veel informatie over bepaalde zaken waar we op dat moment mee bezig waren.

Ook in onze FB pagina "de Bakstafel" was Carl een graag geziene gast....
Potdome Carl,.....we gaan je missen!, sterker nog.... wij missen je nu al !

Francien en familie,.... heel veel sterkte met dit grote verlies.

