



Het ten Anker / Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden en verleden.

“ Redactie “

tenanker@kpnmail.nl
06-25160899



“ten Anker / Publicatiebord”

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de website: <https://www.tenanker.com> en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld.

HET PUBLICATIEBORD Nr. 39 28 september 2021



Hr.Ms. pantserschip Kortenaer 1895-1920 binnenlopende in Curaçao in 1914.



Heeft u ook een leuke herinnering die u wilt delen?...

tenanker@kpnamil.nl

KONINKLIJKE MARINE

VERLOFPAS

De commandant van *M. K. B.*
te *Biak*, verleent bij deze aan
de *Kp/vymr. Gelderen, J. van*, marineno. *24029*

een verlof voor de tijd van *7* dagen, ingaande
de *31-8-56* en eindigende de *7-9-56*,
om zich te begeven naar *Manokwari* 1).

1. De schepeling is verplicht deze verlofpas aan de daartoe bevoegde autoriteiten op hun aanvraag te vertonen.

2. De schepeling, indien minderjarig, moet deze verlofpas voor gezien doen tekenen door:

a. het hoofd van het gezin, ten huize waarvan hij zijn verlof doorbrengt en wel voor aankomst en vertrek;

b. 2)

Biak, *24 Augustus* 1956.
DE COMMANDEANT VOORANDEMD.

De verlofpas wordt niet aanvaard indien aan hoord of in de inrichting der zeemacht te zien is het uur van vertrek.

1 c.q. In te vullen een militaire of gemeentelijke autoriteit, dan wel een met kwaliteit of naam aan te duiden persoon, ter plaatse waar het verlof wordt doorgebracht.

De verlofganger is verplicht onverwijld gevolg te geven aan de orders ter algemene kennis gebracht door omroepen per radio of door het aanplakken van kennisgevingen in de gemeenten ter zake van INTREKKING DER VERLOVEN.

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Betreffende Sub: 2a | |
| Aankomst: te | |
| de | 195 , te uur. |
| Vertrek: uit | |
| de | 195 , te uur |
| | Handtekening: hoofd van het gezin |

8 28/22913 - 200000 15493 - 8 - '51 Ingeval van ZIEK THUIS, enz. Z.O.Z.

GEZOCHT

Naam

Peter Gerritsen

tekst

In 1947 liep ons junior-lid, Henk Doggenaar (8-11-1928 - 26-12-2018) bij een mars van de marine een ernstig ongeval op, doordat hij door een auto werd geschept. In ernstige toestand werd hij naar het hospitaal gebracht waar thans het levensgevaar gelukkig is geweken. Bij dit ongeval waren maar liefst 25 gewonden, waarvan 7 met beenbreuken. Zijn adres luidde: 2e Mil. Hospitaal "Oog in Al". Wijk C, kamer 163 Utrecht.

In ons jubileumboek willen wij hier binnenkort op terugkomen maar het ontbreekt ons aan de datum, plaats en omstandigheden waarop het ongeval heeft plaatsgevonden. Graag uw reactie. Peter Gerritsen, archivaris en culturbewaker Alcmaria Victrix.

E-mail

pm.gerritsen@planet.nl of naar uw redactie ; tenanker@kpnmail.nl

Over ritselen gesproken....

Arie goed idee van je , ritselwerk , jawel ,iedereen deed het , soms loopt het verkeerd af , of bijna dan in mijn geval .Hilversum , baksmeester, je komt op tijd binnen , half uurtje eerder in de barak om je bak te motiveren op te staan voor baksgewijs. Voor koffie drinken in verblijf was geen tijd dus koffie in de kopkamer baksmeesters, koffiezet apparaat van thuis (oudje) meegenomen en zet koffie ter plaatse , de baksmeester die wacht had zette koffie voor de rest, er was echter gebrek aan koffie , die was van marinewege niet voor thuislappers of wel walplaatsers, dus RITSELEN en dat deden we dan ook , eens per week ging een van ons naar de collega kpl. bottelier en peuterde een pondje koffie los, dat ging best goed hoor, totdat de majoor bottelier een keer de wacht had (hoofddienst of zo?) Natuurlijk , ik was die maandag aan de beurt voor het bietsen van koffie , en dat lukte ,totdat ik de trap op liep met mijn koffie .De eerder genoemde majoor tegen kwam deze riep mij na , ik had erge haast gekregen inmiddels , hé dat is geen zuivere koffie, waarop ik riep , jawel hoor. OP Rapport shit ,onze collega wist uiteraard van het ritselen dat het niet mocht , nou daar sta je dan kwartiermeester zv , bij de div chef had ik geluk , ik kon de man ervan overtuigen dat ik eerlijk had gezegd dat het wel zuivere koffie was, De collega ,s hebben er vreselijk om gelachen maar werden echter wel voorzichtiger bij het ritselen van koffie , dat ruilden we later bij de schoenmakers die wel recht hadden op koffie , hun rantsoen was groot genoeg om ons te matsen, wij stuurden immers onze bakskinderen naar de schoenmaker en de kapper, daar moest je trouwens voor geleverde diensten betalen..

gerrit marcus

g.marcus.001@gmail.com



Redactie: Gerrit dank voor de toezending... het idee kwam van Karel Verhoosel uit de Antillen! Neemt niet weg dat we al deze verhalen graag lezen....

Jouw ervaringen heb ik nog een beeld bij, want de koffie bij ons op de Baksmeesters kamer stond altijd te pruttelen.

Wie volgt met een ritsel verhaaltje....

Klik eens op



het plaatje



Een minister van defensie die ooit ballen had was Piet de Jong ,die was ooit zelf marineman ,wist van de hoed en de rand ,en deed ook iets voor de mensen van defensie, zover ik kan mij kan herinneren is hij nooit overtroffen of geëvenaard.

Groet,
Gerrit Marcus....



Een klein meisje komt veel te laat op school. Wanneer de juf het kind naar de reden vraagt, legt ze stralend uit:

"Mamma heeft mij een broertje gegeven!"

"Zo, zo, dat is sterk, zeg. Jouw pappie is toch al ruim een jaar met Hr.Ms. Klomp in de Antillen?"

De kleine, nog altijd stralend:

Jazeker, maar hij schrijft ons toch iedere twee weken!"



Covid en ten Anker.... !

Ruim anderhalf jaar geleden werden wij voor het eerst geconfronteerd met het Covid 19 virus.

Dat had kort na de uitbraak veel gevolgen voor allen in de gehele wereld en dus ook voor onze lezers.

De thuiszit periode was voor vele een hele zware en lange zit

waardoor er door de redactie is besloten "ten Anker" wekelijks uit te zetten daar dit wat verlichting gaf in de sleur thuis te zitten te zitten zonder verdere contacten van buiten. Helaas hebben wij gedurende deze periode afscheid moeten nemen van enkele abonnees die deze Covid niet het hoofd konden bieden.

Naar mate de tijd vorderde is er wat verlichting gekomen en thans mede door de vele maatregelen die noodzakelijk waren worden deze steeds meer en meer losgelaten.

De redactie heeft besloten ook hierin in mee te gaan.

Vanaf 1 oktober a.s. wordt uw web-magazine doorgezet naar een twee wekelijkse uitgave (vrijdags) , waarbij de inhoud van c.a. 30 à 35 pagina's terug gaan naar de 40 à 45 zoals voorheen.

Deze aanpassing is echter niet van toepassing op de verzendfrequentie van ons Publicatiebord. Deze blijft vooralsnog iedere dinsdag in uw mailbox verschijnen.

Als laatste... blijf alert want de virus is niet over boord, dus nog steeds onder ons !

Ik wens u veel leesplezier.

De redactie.

Onderstaand stukje had de redactie in het Publicatiebord nummer 38 staan.... Het daarin vermelde E-mail nummer is niet correct....

Betreffende foto's a.u.b. toezenden naar tenanker@kpnmail.nl

RECTIFICATIE



Op <http://www.debakstafel.nl> vind u een tabblad waar u alle ingezonden EMV foto's terug kunt vinden.....
Op de redactie komt regelmatig de vraag door matroos Uitdekting of ook bekend is welk baksnummer hij had of wie de baksmeester was en zelfs of ik de exacte opkomst datum weet terug te vinden...
Helaas, de redactie is niet van het programma "Opsporing verzocht".

U kunt ervan uit gaan dat alle info die ik aangeleverd krijg inzake de EMV gepubliceerd worden op de website, echter..... met al onze abonnees ben ik wel van mening dat we nog veel te weinig baksfoto's hebben.

DUS.... Stuur deze naar debakstafel@xpmail.nl voor publicatie. 
Heeft u niet de mogelijkheid een foto te scannen? Vraag dan even hulp aan een goede buur, zoon of dochter.

Aanvraagformulier Veteranenpas



Vraag je Veteranenpas online aan.

Veel Nederlandse veteranen hebben een **Veteranenpas**. Zij genieten niet alleen van het gevoel van erkenning die toekenning en bezit van de pas oproept, maar ook van de bijbehorende faciliteiten. De pas is tweetalig gedrukt, waardoor ook in het buitenland de veteranenstatus kan worden aangetoond.



*Op de redactie kwam de vraag binnen of er een standaardformulier voor handen is om het veteranenstatus aan te vragen.....
Deze is online te regelen.....*

.....



De Hr.Ms. Dubois had zijn "eigen" loden verrader op Bonaire.
Je hebt nog onderzoek onder oud opvarenden in jouw bekende omgeving gedaan en verslag van mijn bezoek aan Bonaire gedaan.
De Dubois gaat uit mijn geheugen en opvoeding nooit weg.

Groet Bart Brans
bartbbrans@gmail.com

ABNL [Admiraal Benelux]

MHQ Walcheren [Maritime
Headquaters Walcheren]

OHK Walcheren [Oorlogs
Hoofd Kwartier
Walcheren]

COMBENECHAN
[Commander Benelux
Channel]



Zeggen deze namen je iets? Van 1951 tot 1984 lag bij Vlissingen aan de Zwaanweg een complex van 15 bunkers in de duinen, die onder deze namen functioneerden.

Bij Dishoek, in destijds de gemeente Koudekerke, lagen ook nog 2 bunkers die bij dit commando hoorden.

In 2022 wordt landelijk '60 jaar Cubacrisis' herdacht, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de Koude Oorlog.

Op de Mercurus willen we in dit kader, door middel van een expositie, de aandacht vestigen op het OHK Walcheren, dat feitelijk op poten is gezet in verband met de Koude Oorlog.

Dus heeft u herinneringen, foto's of documenten, deel dat a.u.b. met mij.

Rob Schouw E: schouw@vlissingennet.nl





Hoe zag een onberispelijke marine man eruit ??????

Abonnees, denk a.u.b. aan de oproep

Actie ondersteuning

“de Lange Jaap “

Kijk even onder de paperclip.

Tot volgenden week