



Nieuws uit de regio is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden en verleden.

“ Redactie ten Anker “

Abeelstraat 96
3329 AG Dordrecht
tenanker@kpnmail.nl



“ten Anker”

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de website: <https://www.tenanker.com> en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld.

Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen.



teken
privé

REGIO EN BOEKEN



NIEUWS

INTERVIEW Eugène Cannoo draagt na ruim veertig jaar zijn praktijk over

De marinetandarts bleef hier hangen

Zijn wortels liggen in Leiden, maar Eugène Cannoo is in ruim veertig jaar uitgegroeid tot een bekende verschijning in Den Helder. Zijn tandartsenpraktijk aan de Waddenzeestraat kon altijd rekenen op een veel aanloop. Vanaf 1 januari is hij tandarts af. „Eindelijk tijd voor de modelbouw, want de treintjes zitten al veel te lang in de doos.”



Den Helder n In augustus 1980 streek Cannoo neer in de Kop van Noord-Holland. „Als beroepsofficier werd ik tandarts bij de marine, voor mij een aanzienlijke stap. Ik reed dagelijks op en neer vanuit Leiden en dat was in een tijd dat alleen de Velsertunnel nog bestond.” „De Wijkertunnel was in

voorbereiding. Mijn geluk was wel dat ik over de N9 tussen Alkmaar en Den Helder dagelijks de goede kant opreed. Het was er altijd wat rustiger dan het verkeer uit de tegenovergestelde richting.” Cannoo kreeg van de marine tijd en ruimte om zich in zijn vak te bekwamen. „Het was een wereld op zich. Als marinelandarts had ik geen kinderen in de stoel en begin jaren tachtig waren er nauwelijks nog vrouwen bij de krijgsmacht. Dat is pas later in gang gezet.”



Eugène Cannoo op de plek waar recent nog zijn tandartsstoel stond. „Van sommige gezinnen heb ik drie generaties in mijn stoel gehad.” FOTO PETER VAN AALST

Aan boord „Mijn opdracht was om voor te zorgen dat de opvarenden zo min mogelijk problemen met hun gebit zouden krijgen als ze op reis gingen. Met een bevoorradingschip als de Zuiderkruis ging zelfs een tandarts mee aan boord, maar dat is mij nooit overkomen.” Inmiddels was Cannoo naar Den Helder verhuisd en kreeg hij van de marine ook de ruimte op een eigen praktijk op te bouwen. „Ik kwam rechtstreeks van de universiteit en ik leerde veel. Tandarts was toch meer dan een gaatje boren. Met het beheer kwam er ook veel administratief werk bij kijken. Eén dag per week had ik een eigen burgerpraktijk aan de Waddenzeestraat.”

Geleidelijk „Dat kostte mij wel een deel van mijn toelage, maar het bood mij ook de kans voor mijzelf te beginnen. Het kon ook op deze manier via de weg der geleidelijkheid en de praktijk werd steeds voller. Eind 1985 wilde de marine mij overplaatsen naar Valkenburg en hoewel het vlakbij mijn oude woonplaats Leiden was, zag ik dat niet zitten en heb ik mijn ontslag ingediend. Vanaf dat moment was ik fulltime met mijn eigen praktijk bezig.” Ook dat bleek een leerproces waar Cannoo zich doorheen moest worstelen. „Inkoop, assistentes, verzekeringen, dat waren allemaal zaken waar ik bij de marine geen rekening mee hoefde te houden en die kreeg ik nu op mijn bordje. Daarnaast was het ook nog pionieren met de praktijk.

“
Veertig jaar
geleden was een
vulling van een
kies nog zwart
met lood of
amalgam

Die was in een deel van onze woonkamer en het halletje deed dienst als wachtkamer. In 1987 heb ik de huidige praktijkruimte naast het huis gebouwd met een volwaardige wachtkamer.” Cannoo was een populaire tandarts in Den Helder. „Het klantenbestand groeide en groeide. Veel inwoners van Den Helder die ik kende uit mijn tijd bij de marine kwamen na hun pensioen met een hele gezin naar mijn nieuwe praktijk. Dat nam zo’n vlucht dat ik vanaf 1997 geen nieuwe patiënten meer kon aannemen.” In al die jaren bleek het beroep van tandarts een vak in beweging, een tegenstelling van het beeld dat bij de buitenwereld leeft. „Veertig jaar geleden was een vulling van een kies nog zwart met lood of amalgaam”, geeft Cannoo een voorbeeld.



Corona

De uitbraak van het coronavirus had grote invloed op het werk van tandarts Eugène Cannoo. „Ik heb toch wel angst ervaren. Ik ben 65-plusser en de hele dag bezig met mond, lucht en water. Dat zijn in deze tijd invloeden waar je liever niet mee te maken wil hebben.”

Alles zelf „Tegenwoordig zijn alle vullingen wit. Ook is bijvoorbeeld de techniek van het hechten veranderd. Bijscholing is al die jaren hard nodig geweest. Daarnaast zijn er zoveel specialisaties opgetreden. In mijn beginjaren deed ik alle implantaten

zelf, tegenwoordig zet ik alleen de gebitten en de kronen er nog op.” „Er zijn ook specialisten voor tandprotheses of zenuwbehandelingen en iedere praktijk maakt inmiddels gebruik van een mondhygiënist, terwijl ook een tandartsassistente vaak al weet hoe ze tandsteen kan verwijderen.” Cannoo noemt de doorsnee kwaliteit van de Helderse tanden en kiezen die hij in de loop der jaren onder ogen heeft gehad goed. „De inwoners hebben goede gebitten en zijn goed verzekerd. Van collega’s uit bijvoorbeeld Brabant hoorde ik wel eens verhalen dat gezinnen uit de lagere sociale klassen één tandenborstel voor het hele gezin gebruikten. Dat leed blijft Den Helder bespaard. Ik heb wel een dip gehad toen in 2006 de tandartskosten uit het basispakket van het ziekenfonds verdwenen.”

Links liggen „Een aantal patiënten lieten de tandarts toen wat vaker links liggen, maar daar zijn ze gelukkig later wel van teruggekomen.” De laatste jaren bekwam Cannoo het gevoel dat hij af moest gaan bouwen. „Van sommige gezinnen heb ik drie generaties in mijn stoel gehad. Als marinelandarts behandelde ik voornamelijk mannen tussen zestien en vijftig jaar, maar met eigen praktijk begint dat met kinderen van twee en eindigt het bij ouderen van negentig jaar. Nee, ik vond het nooit erg om kinderen te behandelen. Met rust en geduld kom je een heel eind, maar ik had ook veel kinderen die heel onbevangen in de stoel zaten.” Cannoo ging de afgelopen vijf jaar al minder werken en heeft het klantenbestand overgedragen aan Omid Hussuyani, de tandarts die enkele honderden meters verderop aan de Waddenzeestraat zal praktiseren. „In april word ik 66 jaar, en ik vond het ook wel mooi geweest. We hebben een kleinkind en willen wij ons toelagen op onze hobby’s. Mijn vrouw verzamelt poppenhuizen en zelf ben ik gefascineerd door modelbouw. De treintjes haal ik binnenkort weer uit de doos vandaan. De praktijk staat leeg, dus ruimte zat.”

+++++



Binnen de Molukse cultuur heeft eten en koken altijd een belangrijke rol gespeeld. Nu de eerste generatie Molukkers in Nederland er bijna niet meer is om te ‘leren’ hoe het hoort, merk je dat er bij de jongere generatie een behoefte is om de kennis die er nog wel is te behouden en te delen. Met het delen van de recepten, de gerechten en de bereidingswijze blijft de eetcultuur behouden!



Als abonnee van onze web-magazine "Ten Anker" krijgt u een korting van 20% op de normale prijs van het boek (dus: € 24,95 x 80% = € 19,95 + € 4,95 = € 24,90) (zo lang de voorraad strekt)

Hoe te bestellen ?,.... Klik op de lombok

Selamat Makan !

+++++

Ze zijn er weer.....

100% geborduurde embleem: 9 x 10 cm, laser gesneden in de vorm van het ontwerp en voorzien van een strijklag

Dit embleem van Ten Anker heeft een volledig neutrale uitstraling en uitermate geschikt te dragen op een Jack of blazer.

Waarom dit borstembleem....

Welnu er zijn heel veel sobats die om welke redenen dan ook geen lid meer zijn van een vereniging en daardoor ook het verenigingseembleem niet meer dragen op blazer, colbert of jack, doch bij een reünie of andere gelegenheid wel graag een embleem op hun jas willen dragen.



Deze borstemblemen kosten slechts € 7,50 per stukbestellen kan via de mail.
Ook kan u gewoon het verschuldigde bedrag overmaken maar vermeld dan wel uw adres gegevens waar ik het embleem naar toe kan zenden
U betaald géén verzendkosten.

NL98 INGB 0002 4713 68 t.n.v. A.C. Krijgsman

Marineofficier vervolgd voor handtastelijkheden

Den Helder *

Justitie vervolgt een marineofficier die aan boord van Zr. Ms. Karel Doorman drie collega's zou hebben aangerand. De feiten zouden hebben plaatsgehad terwijl het amfibische troepentransportschip afgelopen mei op coronamissie was op de Antillen. De zaak kwam – zo melden bronnen van De Telegraaf in mei – aan het rollen nadat de luitenant tijdens een borrel

in de haven van Sint-Maarten een mannelijke collega over de rug en billen zou hebben geaaid. Dat gebeurde in aanwezigheid van getuigen. De matroos deed aangifte, waarna nog twee collega's dit deden. Gevolgd later door een vierde. Het Openbaar Ministerie meldt dat in drie van de vier zaken vervolging wordt ingesteld. Een vierde is geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs. De marineofficier moet zich verantwoorden voor de meervoudige militaire kamer, wat erop duidt dat het OM de zaak als ernstig beschouwt. De zitting is vooralsnog gepland op 3 mei.

Kritiek

De Koninklijke Marine kreeg stevige kritiek over de manier waarop de zaak werd afgehandeld. Op de zondag nadat de incidenten zouden hebben plaatsgehad, kwam de Koninklijke Marechaussee aan boord om de aangiften op te nemen. Vervolgens mocht de betrokken officier tot woensdag aan boord blijven in plaats van dat hij direct naar huis werd gestuurd. Op maandag ging hij gewoon weer aan de slag. Hij zou een onmisbare functie vervullen. Deze aanpak leidde volgens de militaire vakbond ACOM tot spanningen aan boord.

