



Het ten Anker / Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden en verleden.

“ Redactie “

<http://www.tenanker.com>

Dordrecht

[tenanker@kpnmail.nl](mailto:tenanker@kpnmail.nl)

telefoon: tussen 10.00 en 16.00 uur

06-25160899



## “ten Anker / Publicatiebord”

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de website: <https://www.tenanker.com> en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld.

---

HET PUBLICATIEBORD Nr. 51 - 21 december 2021

*Vanuit de redactie wens ik U, en al uw dierbaren fijne feestdagen en een goed uiteinde toe !*



*Uw reizende  
filmoperator*

*deze week :....*

**BRAND, BRAND, BRAND! - WELKOM AAN BOORD #5**

<https://youtu.be/Q6doguhGRXo>

Oude kerstgroeten.... Heeft u ook nog een oude kerst of  
nieuwjaarskaart?....tenanker@kpnmail.nl





Pas nog wel op voor de verraderlijke Covid virus met al zijn varianten.....

Zelfs bij het bezoeken van de Kerststal wordt er 1.5 meter afstand gehouden.....

De redactie....



Weer een puik stukje verslaglegging over de diensttijd van ZEPROV. Ben zelf in de periode 1968 - 1969 aan boord van dat schip geplaatst geweest en ben blij met deze minutieuze opsomming van feiten.

Ter info: 1 verslaglegging uit het relaas heb ik anders ervaren:

**Woensdag 19 maart 1969. Aankomst St. Maarten.**  
**In de oefening lag opgesloten een landing van mariniers, afkomstig van twee Engelse fregatten die bij Anguilla aan land waren gezet om het 3,7 mijl verderop gelegen St. Maarten onveilig te maken. Daarom kwam de kruiser bij St. Maarten ten anker om met de landingsdivisie de plaatselijke politie te assisteren bij de bewakingsdiensten. Daarnaast was er toch nog gelegenheid om de benen op het eiland te strekken**

Wij namen destijds deel aan de jaarlijkse oefening Springboard waarvoor die terries waren geladen. 's-Nachts werd de oefening door ZEPROV afgebroken en met hoge vaart opgestoomd



naar St Maarten. Dit ivm een dreiging van een aantal opstandelingen die vanuit Anquilla zouden willen oversteken naar St Maarten. Althans, dit werd over de scheepsomroep 's-ochtends medegedeeld.

Ik heb internet even geraadpleegd en e.e.a. vanuit het Engels vertaald:

=====

Anguilla: De kluchtige Britse invasie die iedereen vergeet (Door Martin Hannah)

Ruim 50 jaar geleden vond een van de meest buitengewone militaire acties in de geschiedenis van het VK plaats op het eiland Anguilla in het Caribisch gebied, dat zich tweemaal onafhankelijk had verklaard. De invasie van Anguilla op 19 maart 1969 door een leger van parachutisten en politieagenten is al lang vergeten.

Dat komt waarschijnlijk omdat er heel weinig actie was en de invasie een farce werd - Groot-Brittannië viel een gebied binnen waar de mensen Brits wilden zijn. Er werd geen schot gelost en de relaxte eilandbewoners organiseerden geen enkele vorm van groot verzet - niet in het minst omdat er geen telefoonsysteem op het eiland was.

**WAT VEROORZAAKTE DE INVASIE?**In de haast om van het rijk af te komen, werden talrijke landen in de jaren zestig onafhankelijk van het VK, waarbij premier Harold Wilson en zijn twee ministers van Buitenlandse Zaken, Michael Stewart en George Brown, toezicht hielden op het proces tijdens de ambtstermijn van de Labour-regering vanaf 1964 tot 1970.

Anguilla, dat in 1650 voor het eerst door Engeland werd bestuurd, was het arme familielid van de oostelijke Benedenwindse eilanden en werd op één hoop gegooid met St Kitts en Nevis als onderdeel van de West-Indische Federatie. In 1967 kreeg de Britse kolonie St.Christopher-Nevis-Anguilla volledige interne autonomie van de regering-Wilson, maar de mensen van Anguilla waren niet gelukkig, niet in de laatste plaats omdat de op St. Kitts gebaseerde regering vijandig stond tegenover hun eigen leiders die in 1967 beurt verafschuwde de leiders van het grotere eiland. De 6000 Anguillans kwamen in opstand tegen de nieuwe administratieve regeling en verklaarden hun onafhankelijkheid op 30 mei 1967, waarbij ze de ambtenaren en politie van St Kitts naar huis stuurden.

Op 11 juli vond een referendum over onafhankelijkheid plaats, waar 1.813 stemmen tegen vijf waren voor afscheiding van de staat St.Christopher-Nevis-Anguilla.

De Anguilla Council nam het eiland over met een Britse ambtenaar, Tony Lee, in feite de gouverneur naast Ronald Webster, de leidende politieke figuur in de zogenaamde Anguilla-revolutie.

Er kon geen bestuursregeling op lange termijn worden getroffen, dus op 6 februari 1969 werd een tweede referendum gehouden. Dit keer waren de stemmen 1.739 tegen vier tegen een terugkeer naar de door St.Kitts gedomineerde staat en opnieuw verklaarde het eiland de onafhankelijkheid. De volgende maand werd de onderminister van Labour, Bill Whitlock, gestuurd om te onderhandelen met de Anguilla-leiders, maar werd na een paar dagen ingepakt, naar verluidt onder schot. Whitlock raakte niet in paniek, zoals het een veteraan van de Arnhemse landingen in 1944 betaamde, maar hij zou de zondebok worden voor wat er daarna gebeurde, niet in de laatste plaats omdat hij beweerde dat het eiland in de greep was van gangsters met wapens verspreid over de dorpen.

Hij zei later: "Na verschillende bedreigingen en het brengen van steeds meer gemene gewapende mannen en het afvuren van schoten, werd ik van het eiland gejaagd." In feite werden de meeste schoten afgevuurd door jonge mannen die op enige afstand van Whitlocks woning in de lucht schoten.

**WAT GEBEURDE ER VERDER?** Overtuigd door Whitlock dat het eiland in de greep was van gewapende gekken en de maffia, besloot de regering van Wilson tot

machtsvertoon, en operatie Sheepskin was geboren. De regering haastte zich door een algemene maatregel van bestuur om de invasie een schijn van wettigheid te geven, maar de zaak werd nooit goedgekeurd door het Lagerhuis.

Op 19 maart 1969 om 5.16 uur landde een troepenmacht van 331 parachutisten van het 2nd Parachute Regiment plus Royal Marines, vergezeld van 30 Metropolitan Police-officieren, op het strand - er was geen enkele bevaarbare pier op het eiland.

De bevelvoerende officier, kolonel Richard Dawney, keek naar de invasie vanaf het dek van HMS Minerva en vreesde het ergste toen er lichtflitsen werden waargenomen dicht bij zijn mannen. Het bleken flitslampen te zijn van de pers en omroepen - 60 van hen om precies te zijn - die er al waren en al snel een bal hadden op kosten van Groot-Brittannië, niet in de laatste plaats omdat Anguilla's kleine verdedigingsmacht was verteld thuis te blijven.

#### WAT WAS DE REACTIE?

De pers noemde de invasie 'The Bay of Piglets' terwijl thuis de kranten zich tegen Wilson keerden. Dat deed de Tory-oppositie, Ted Heath terwijl hij de wettigheid van de invasie in twijfel trok, terwijl een Tory-parlementslid Wilson feliciteerde met zijn succes bij het verslaan van een tegenstander van dezelfde grootte.

De Amerikaanse kranten waren nog vernietigender. The Washington Post schreef: "Londen ziet er gek uit."

De volledige omvang van de klucht werd bekend toen er steeds meer informatie uit Anguilla kwam - er werden geen wapens gevonden en de 'maffia' bleek een luidruchtige onbezonnen Amerikaanse zakenman te zijn die snel van het eiland werd gezet toen zijn achtergrond blootgesteld.

Tony Lee werd teruggestuurd om het eiland als commissaris te besturen en na een paar kleine demonstraties door de eilandbewoners tegen hem waren de parachutisten al snel verdwenen. De vrijwilligers vande Metropolitan Police kwamen in actie door Anguilla's eigen politie op te leiden, te voetballen, te luieren op het strand en maandenlang te genieten van de rust in de zon.

#### ANGUILLA NU?

Webster ging naar de VN en na maanden van schaamte voor Groot-Brittannië, werkte Tony Lee een 'tussentijdse regeling' uit met de Anguillans die uiteindelijk kregen wat ze wilden: Brits zijn.

In 1971 merkte de New York Times op: "Niemand lijkt het destijds te hebben gemerkt, maar op het moment dat de troepen landden, had Anguilla haar rebellie gewonnen. Ze had zich afgescheiden van St. Kitts om een Britse kolonie te worden. Het duurde twee jaar om te winnen, en nu heeft het nog twee jaar geduurd voordat Groot-Brittannië zijn nederlaag toegeeft."

In 1980 scheidde Anguilla zich formeel af van St Kitts en Nevis, die zelf in 1983 volledig onafhankelijk werden van het VK. Anguilla is nog steeds een Brits overzees gebied en bloeit dankzij het toerisme en de status van belastingparadijs.

Groetjes, Ton Toorenaar



In een donker bruin verleden bij de marine heb ik onderstaand boek gelezen.(echt waar)

**“Ik en de Marine, de Marine en Ik”** van de schrijver G.J.M. de Hoogh

Wat ik mij herinner is dat het kostelijk, amusant was en situaties beschreef die ik bij de marine tegen kwam.

Ik zou dit boek graag nog eens willen lezen.

Als er iemand is die dit boek in zijn bezit heeft en er afstand van zou willen doen zou ik het graag willen kopen.

Bij voorbaat dank voor u reactie

Noud van den Heuvel

[noudvanden@home.nl](mailto:noudvanden@home.nl)

---

**In het kader van Saamhorigheid deze keer even wat aandacht voor onze oud militairen c.q. veteranen uit de omgeving van Almelo....**

## VCA Nieuwsbrief dec' 2021

Veteranen Cafe 't Hookhoes, Grotestraat-zuid 129, Almelo

[www.veteranenalmelo.nl](http://www.veteranenalmelo.nl)



Almelo telt thans ruim 370 veteranen van allerlei pluimages.... Iedere tweede dinsdag van de maand is het een gezellig samenzijn in het Veteranencafé Almelo 't Hookhoes aan de Grotestraat 126, 7606 CW Almelo.

Ook kunt u zich inschrijven voor de maandelijkse Nieuwsbrief....

Met vriendelijke groet ,namens het  
**Veteranen Comité Almelo**

**Ted Haitsma**

[amstiah01@gmail.com](mailto:amstiah01@gmail.com)

---



### DE VLAGGENPARADE

**Jongeman:** Wat is dit voor een vlag, vraagt de knaap op het steiger, terwijl hij wijst naar de clubvlag in een naburige mast.

**Redactie:** Dat is de clubvlag jongeman.

**Jongeman:** Waarom, begon hij weer, is er een verschil in die clubvlaggen, de één is spits en de ander rechthoekig. Waarom is dat dan?

**Redactie:** Dat zal ik je haarfijn uitleggen. De spitse vlag is voor gewone leden. Die weten op de ledenvergadering altijd spitsvondige en bijzondere vragen te stellen. Door het gedurende de zomer veel naar de spitse vlag te kijken krijgen ze inspiratie voor het bedenken van zulke spitsvondige vragen.

Die rechthoekige vlag is voor bestuursleden. Daarmee onderscheiden zij zich van gewone leden: ze hebben namelijk een rechthoekige plank voor hun kop. Dat bord hebben ze nodig om de spitsvondige vragen en negatieve kritiek van de leden te doorstaan.

Duidelijk, vond het jongmens.

**Jongeman:** Maar waarom is er onderscheid in vlaggen.

**Redactie:** Hoe zo, vroeg ik.

**Jongeman:** Kijk, zei hij.

Hier is een vlag met twee ballen en hier met één bal en die daar helemaal zonder ballen. Hoe zit dat dan?

**Redactie:** Nou dat zit zo: Volgens vele leden hebben de bestuursleden nergens de ballen verstand van. Vandaar dat de secretaris, de penningmeester en de commissarissen twee ballen in de vlag hebben. De voorzitter kun je vergelijken met een soort van harembewaker, hij mag overal voor zorgen maar nergens van genieten: geen ballen dus.

De tweede voorzitter heeft één bal in zijn vlag. In de wandeling wordt hij vice voorzitter genoemd. Vice met een C in dit geval. Zou hij voorzitter worden dan verdwijnt ook zijn laatste bal.

**Jongeman:** Nou, zei het jongmens, dat is duidelijk wat betreft die vlaggen. Maar wat zijn dat nou weer, die kralen aan dat zeil, wijzend naar een platbodem die net zijn zeil aan het zetten was.

**Redactie** Dat? Dat noemen ze kloodjes. Verbijsterd kijkt de jongen mij aan.

**Jongeman:** Dat van die ballen geloofde ik nog maar van een zeil met kloodjes heb ik nog nooit gehoord. U probeert mij in de boot te nemen.

Verontwaardigd blies hij de aftocht.

Dat was wel jammer want ik wou hem net vertellen dat een schip vrouwelijk is, maar dan was ik voor hem nog ongeloofwaardiger geworden!

**uw redacteur**

.....



HELDERSE COURANT  
 **Noordhollands Dagblad**



In het kader van Saamhorigheid deze keer even wat aandacht voor onze oud NGID ers.....



Uw nieuwsbrief is uit....

Deze nieuwsbrief van de Stichting NGID is in lijn met het doel van de stichting t.w. het bevorderen en het onderhouden van contacten van personeel, die daadwerkelijk als NGID'er, RAPP'er, MARVA plotter of als OD'er hebben gediend en werkzaam is of is geweest binnen de NGID – of de Operationele Dienst.

De redactie probeert dan ook een nieuwsbrief te maken met zoveel mogelijk informatie waarvan wij denken dat deze interessant is voor de doelgroep. Wij doen dit door verzamelen van nieuws over onderwerpen van uiteenlopende aard met de focus op marine, defensie en de maritieme wereld in het algemeen. Daarnaast kiezen wij per nieuwsbrief een thema en laten de inhoud hier zoveel mogelijk op aansluiten. Uiteraard kunnen wij niet zonder de inbreng van onze lezers. Stuur ons uw leuke anekdotes, links, websites, foto's of 'sterke' verhalen. Wij zorgen dat deze een passende plaats krijgen. We zien uw reactie's op deze nieuwsbrief en verdere op- en/ of aanmerkingen met veel belangstelling tegemoet. De redactie kunt u bereiken via ...

[redactiengid@ziggo.nl](mailto:redactiengid@ziggo.nl)





## NIEUWS - DRUPPELS



Wederom ontving Ten Anker naar aanleiding van de publicaties over het TOKM en de MARKAZ Amsterdam een reactie waarvan Uw redacteur vrolijk wordt.

Cor van Dongen vond op internet een prachtige Cultuurhistorische verkenning van de gemeente Amsterdam over het Marine-etablissement. Het

omvat de periode van de 17<sup>e</sup> eeuw tot heden ten dage.

Aangezien het in eerste instantie de bedoeling was om het stuk in gedeelten te publiceren, werd toestemming gevraagd en verkregen van de Gemeente Amsterdam. Gezien de omvang van het stuk en de mooie vorm heeft Uw redacteur besloten dit stuk niet op te splitsen, maar in zijn geheel op de website te plaatsen (zie linkje).

<https://www.tenanker.com/marine-kazerne-adam-in-tijdlijn.html>

Veel leesplezier en Cor: bedankt!

---

### Nieuw boek over leven op marineschip Bonaire: “Het was een hel aan boord”

Nat, koud, ziektes en een niet al te zachtzinnige behandeling door hun leidinggevenden: de matrozen aan boord van de Zijner Majesteit Bonaire hadden het zwaar. Sommigen waren nog maar amper 13 jaar oud toen ze tekenden voor een dienstverband van 12 jaar, een contract waar je niet onderuit kon.



Schrijver Ben Mooiman verbaasde zich over de omstandigheden aan boord en schreef er een boek over: ‘Lust in het Zeemansleven’.

Op Willemsoord, de oude Rijkswerf in Den Helder, wordt al meer dan 15 jaar gewerkt aan de restauratie van het oude zeil- en stoomschip Bonaire. Het schip werd in 1880 door de Marine in gebruik genomen en patrouilleerde, afgewisseld door zusterschip Suriname, in de wateren van de West en voor de Hollandse kust. Achterin hadden de 15 officieren redelijk wat ruimte, maar voorin het schip, op dezelfde oppervlakte, leefden 75 matrozen dicht op elkaar.

“Ze werkten vier uur op en vier uur af”, vertelt Mooiman in de ruimte waar de bemanning verbleef. Er zijn opnieuw hangmatten opgehangen om te laten zien hoe de matrozen sliepen, “Maar ze hingen toen nog dichter bij elkaar. En als ze er uitkwamen, rolden ze hun

hangmatten heel strak op en legden die in de Kooiverschansing. Die moesten ze bij nood gebruiken als reddingsboei. En het was hier binnen hartstikke donker en er was amper ventilatie. Het moet af en toe een chaos geweest zijn.”

De matrozen van soms 13 maar vaker 14 jaar oud werden zonder enige vorm van keuring aangenomen bij de Marine. “Je moest goed gebouwd zijn, maar verder werd nergens naar gekeken, zeker niet hoe het geestelijk ging. Er zat dus van alles tussen. Bedplassers werden bijvoorbeeld gezien als lui. Zij werden met hun natte deken om hun hoofd, als een soort tulband, vastgebonden aan de mast tot ze droog waren. Daarna kregen ze nog een pak slaag van hun bakmeester.”



8 december 2021 [Wouter van Dusseldorp](#)

**Het boek is te bestellen via onderstaande link en te koop bij Bruna.**

<https://heldersehistorischevereniging.nl/producten/>

.....

## HET MATROZENKOOR

In mijn jeugd jaren werd met de Kerstdagen de feestelijke nachtmis opgeluisterd met het gezang van "Het Matrozenkoor "

Dit koor bestond uit keurige jonge knapen , uiteraard gekleed in matrozenpakjes, en stemmen hebbend als sopranen. Het was de Nederlandse tegenhanger van de welbekende "Wiener sänger Knaben".

Als jongeling droomde ik ervan eens deel uit te mogen maken van Het Matrozenkoor !

Jaren later kwam mijn droom dan een keer uit, al was het dan een matrozenkoor dat ik schril contrast stond met dat uit mijn jeugd jaren.

Op Hr.Ms. Dubois vroeg de vlootpredikant Drs van Veen aan ons om met de kerst dienst te komen zingen. Deze sympathieke dominee die nog maar kort bij Hr.Ms. Marine in dienst was en zich mal geschrokken moet hebben van wat zich na het passagieren op deze oorlogsbodems afspeelt, wilde wij natuurlijk niet teleur stellen.

En zo vormden wij een koor met stemmen gebalsemd door de weduwe en gesmeerd door Heineken dat bij de eerste repetitie de bemanning deed vermoeden dat het scheepsalarm afging.!

Niet lang geleden zag ik in de TV serie "laat maar zitten" John Kraaikamp Sr. van een koor deel uitmaken dat mij onmiddellijk aan dat koor van ons deed terug denken.

Zelden heeft dan ook tijdens een kerst dienst het "Nu zijt welle kome" zo geklonken als toen. De Os begon te loeien en de Ezel te balken, de herdertjes die bij nachten lagen schrokken op van het geluid.

Het moet echter het Kerstkindje hebben behaagd, want we hielden een behouden vaart.....



Redactie....



**FOTOGRAAF** Tom van Oossanen

'Toren is mooi bij nacht en ontij'

Arie Booy

[a.booy@mediahuis.nl](mailto:a.booy@mediahuis.nl)

Tom van Oossanen fotografeert beroepshalve vooral miljoenenjachten op zee. In zijn vrije tijd is vuurtoren Lange Jaap een geliefd object.







In het schemer, in het donker, wanneer het licht wordt, omgeven door koeien, paarden of vogels, vanaf het water, uit de lucht of omgeven door duinen. De vuurtoren is altijd fotogeniek; ook als het sneeuwt of onweert. En zeker als de camera in handen ligt van Tom van Ossaanen.

De fotograaf is geschrokken van het nieuws dat Rijkswaterstaat de toren wil slopen. „Wat een verhaal zeg, ze hebben daar prutswerk van gemaakt. Naar aanleiding van deze ontwikkeling heb ik door mij gemaakte foto's van Lange Jaap opnieuw tegen het licht gehouden. Ik wil ze graag beschikbaar maken voor een ieder die de foto's leuk vindt.” Op deze dubbele pagina daarom een eerste selectie. Via de website van deze krant kunnen nog meer beelden bekeken worden.



---

## Kerst wensen...

**Deze week zijn er heel veel kerstwensen in de postbus van de redactie beland. Ik heb getracht ieder te bedanken daarvoor maar vanwege de hoeveelheid zal er allicht één vergeten zijn.**

**Ik wil hierbij dan ook alle abonnees danken voor alles wat er het afgelopen jaar in de mailbox is beland.**

**Ook zijn er enkele binnen gekomen met het verzoek hun kerstwens te publiceren in ons blad, daar deze ook bestemd waren voor allen, maar vanwege het grote aantal is dat ondoenlijk.**

**Voor één kerstwens wil ik een uitzondering maken.**



**De redactie heeft geen leeftijden van zijn lezers maar wel het flauwe vermoeden dat Dirk Teulingen onze oudste abonnee is....  
Lees hieronder zijn kerstwens.**

**Hi Arie**

**I enjoy your e mails coming to Australia regularly  
I wish you all the best for the festive season and 2022  
Greeting from Australia  
Dirk van Teulingen  
1946 Navy**



Hoi Arie,  
Met veel plezier heb ik de ontstaansgeschiedenis van **Holwerda** gelezen.  
Wij leveren de kerstdoos n.l. ook aan hen en diverse lieden van deze familie hebben in de afgelopen jaren de dozen opgehaald. Onlangs nog een zoon die bij hen als WTK gevaren heeft. Het zijn allemaal bijzonder aardige mensen.

Uiteraard ook bedankt voor het plaatsen van het stukje van Kerstfeest op Zee.

Groetjes  
Gerard

---

In het kader van de Saamhorigheidsgeest ook nog aandacht voor .....

## **NIEUWSBRIEF NEDERLANDS NIEUW-GUINEA/WEST-PAPUA**

Beste lezers,

De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een bewogen jaar voor west-papua. Lees de ICP nieuwsbrief en de update over de mensenrechten en je bent weer helemaal op de hoogte.

[http://www.west-papua.nl/Nieuwsbrieven/nieuwsbrief\\_december2021.html](http://www.west-papua.nl/Nieuwsbrieven/nieuwsbrief_december2021.html)

--

Met vriendelijke groet,

Chris P. van der Klauw  
[nieuwguinea.com/west-papua.nl](http://nieuwguinea.com/west-papua.nl)

tanahku.west-papua.nl  
nngprikbord.west-papua.nl/phpBB3  
nngfotoalbum.west-papua.nl  
manfakwak.west-papua.nl

---



Beste Arie

Afgelopen week totaal verrast door het uitgebreid verhaal ,  
betreffend: de Zeven Provinciën!!  
Het was letterlijk een "Boekwerk", Arie Krijgsman waardig!!  
Het verbaast je niet, dat ik dit niet zomaar even kon  
verhapstukken!  
Inmiddels het gedeelte, wat betreft, mijn plaatsing a/b Hr Ms De  
Zeven Provinciën, gelezen.

Ik heb wel een paar leuke aanvullingen, op hetgeen beschreven in  
je Verhaal!

Dit gelardeerd met wat foto's, en krantenberichten uit die tijd!

Het gaat om 3 aanvullingen.! Die ik je apart, met de bijbehorende foto's/ afbeeldingen,  
wil toesturen. Dit zou je nog kunnen plaatsen, met verwijzing naar het grote Verhaal.!

Ik moet hier wel nog even het verhaaltje bijschrijven. Als ik de 3 delen, met foto's compleet  
heb, wil ze je toesturen.

Het zijn geen ellen lange verhalen.!

Het 1e gaat over het bezoek van Prins Bernhard, ook vermeldt in het grote Verhaal.

Bernhaard stond bekend als Koninklijke Deugniet, en dat heeft hij ons toen goed laten weten.!!

Het 2e gaat over het ingrijpen a/b van de Kustvaarder, met een dronken Stuurman, die  
gewapend, amok maakte.!

Daarbij een leuke vermelding, en Krantenartikel.!

Het 3e gaat over de Parachute, waar de, met een Terrierraket, neergehaalde drone, mee naar  
beneden kwam.

Alleen de Parachute kon worden geborgen, ..de Drone.? "Helaas.!! Met foto.

Maar wil je dit alvast laten weten.!

Hartelijke Groeten  
Jean Frissen

Redactie: Jean dank voor het compliment, maar het hele stuk over de 7 Prov, is geschreven  
door wijlen Chris Mark.

Hem komt deze eer toe.... Betreffende de aanvullingen waar je naar memoreer....

Laat maar komen want die zijn altijd interessant voor onze lezers....

---



## Uitdaging voor onze lezers.....

Tijdens één van onze uitzendingen bestond er een regeling dat je na 6 maanden uitzending je één week verlof kreeg

Tot hier en niet verder...hier stukt mijn geheugen, heb ik hier niets beleefd?... ik was op de foto (links) samen met Jan Westenburger op vakantie op Michielsbaai, veel

gezwommen, gesnorkeld en bier gedronken maar voor de rest kan ik deze keer er weinig over kwijt ???

Zijn er onder onze lezers mannen die wel wat meer herinneringen over hebben uit deze vakantie uitjes tijdens een weekje vakantie? En zou je die willen delen met onze lezers.....

Neem even contact op met de redactie op mail [arcon46@kpnmail.nl](mailto:arcon46@kpnmail.nl)

Die persoonlijke verhalen, herinneringen zijn het leukst om te delen toch ?

### Besluit vanuit de redactie!

De planning was om het "Publicatiebord" alsmede de verzending van "ten Anker" op te schorten tot na de jaarwisseling, doch nu geheel Nederland weer van wege de Covid met al zijn varianten weer aan huis zijn gekluisterd heb ik me voorgenomen normaal door te gaan met het verspreiden van ons leesvoer.

Zet maar in uw agenda:

<u>Ten Anker</u>	23 december 2021
	31 december 2021
	7 januari 2022

<u>Publicatiebord</u>	28 december 2021
	4 januari 2022

Fijne dagen....  
Arie Krijgsman