



Nieuws uit de regio is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden en verleden.

“ Redactie ten Anker “
A.C. Krijgsman
Abeelstraat 96
3329 AG Dordrecht
tenanker@kpnmail.nl
NL98 INGB 0002 4713 68



“ten Anker”

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de website: <https://www.tenanker.com> en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld.

Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen.

REGIO EN BOEKEN



NIEUWS

26 februari 2021 uit de regio's

Duidelijkheid over ingewanden De Ruyter

Riekelt Pasterkamp

Eindelijk is er duidelijkheid over de ingewanden van admiraal Michiel de Ruyter. Er komt een plaquette.

Jaarlijks in februari is er een herdenking bij het praalgraf van De Ruyter in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dit jaar vanwege corona niet. De grafkelder waarin de zeeheld is bijgelegd gaat dan open. De gevierde admiraal overleed op 29 april 1676 aan boord van een marineschip in de Baai van Syracuse aan

wondkoorts. Dit was het gevolg van een verwonding, die hij opliep toen zijn rechterbeen en een deel van zijn linkervoet door een kanonskogel werden getroffen. Zijn gebalsemde lichaam werd naar Nederland teruggebracht en bijna een jaar na zijn dood, op 18 maart 1677, bijgezet in de Nieuwe Kerk. Het lichaam is niet compleet; de ingewanden van De Ruyter bleven achter in Italië. De stichting Michiel de Ruyter heeft nu met hulp van de oud-commandant van de Koninklijke Marine, viceadmiraal b.d. Matthieu Borsboom, de exacte begraafplaats van de ingewanden kunnen traceren en brengt daar binnenkort een plaquette aan.

Frits de Ruyter de Wildt, twaalfde generatie, is enthousiast over de ontdekking die zijn stichting zondag openbaar maakt. 'De plek was niet meer bekend dan 'een huisje bij de baai'. Er was geen documentatie, maar die blijkt er in de archieven van het Vaticaan wel te zijn. Met pauselijke toestemming gaan we de anonimiteit van de plek opheffen.'

De nazaten van De Ruyter maken zich intussen op voor de herdenking en viering van het Rampjaar 1672. Dat gebeurt in 2022 als deze zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis 350 jaar oud is.



Alternatief herdenking & onthullen mysterie

In deze tijden van Covid-19 hebben wij gezocht naar een alternatief voor de herdenking, zoals wij dat de afgelopen jaren telkens deden. Het is een [YouTube](#) video geworden!

Daarnaast ontvingen we recent een brief, waarin een eeuwenoud mysterie wordt opgelost...

@MdeRuyterNL op Twitter, FB, Instagram

Link naar artikel in Nederlands Dagblad

<https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1021046/ingewanden-de-ruyter-zijn-terecht#>

Link naar onze video op YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=hAinsd7QnFo&t=1s>



Hallo Arie en L.S.
Misschien leuk om te zien en te weten.
In bijlage een foto van het Ten Anker embleem en m'n stokers speld.
De strijkvoorschriften zijn uitstekend en daarom het resultaat ook.
Ik kan straks in het voorjaar lekker pronken op Ameland met deze jas.
Groeten Dick de Roode

Geachte lezers....
Ben je op Ameland en zie je iemand lopen met dit jasje.....
"Het is Dick de Roode !"

Apropo, de emblemen zijn nog steeds verkrijgbaar



Wil jij ook jouw zeemansleven herbeleven ?
Dat kan n.l. door een gratis abonnement te nemen op " ten Anker ", hier vindt je veel verhalen uit de tijden van weleer.
Ten Anker is een digitale uitgave die je iedere vrijdag in jouw mailbox binnen ziet komen en daarna zelf kan bepalen op welk moment van de dag je deze wilt lezen.

**Een tweede optie :
Ga naar een museum en beleef de avonturen op de woelige baren....**





Wie wil ons steunen?

RED DE MAHU !!!

Stichting Promotie Maritieme Tradities (P.M.T.)

Ex Hr.Ms. Mahu M880

Hr.Ms. Mahu M880 is de enige nog varende ondiepwater mijnenveger van de Van Straelenklasse die rond 1960 in dienst zijn gesteld bij de Koninklijke Marine. Alle 16 eenheden hebben gediend tot 1984.

Door de Koninklijke Marine is de Mahu in 2003 overgedragen aan Stichting Promotie Maritiem Tradities, waar ex Marinemensen als vrijwilliger werkzaam zijn. Met veel enthousiasme, inspanning en plezier is het de stichting gelukt om de eenheid de afgelopen jaren in originele staat varend te houden.

Door de corona crisis is deelname aan evenementen al meer dan een jaar helaas niet meer mogelijk waardoor er geen inkomsten beschikbaar kwamen voor het dekken van de onderhoudskosten.

Door het vastzitten van de schroefassen zijn wij dit jaar met een hoge rekening van de werf geconfronteerd, die door ons niet op te brengen is.

Voor eind maart moet deze rekening worden betaald en dat geld hebben we niet.

Daarom deze noodkreet : Wie wil ons een donatie schenken?

Als alle (ex)mijnendienst medewerkers en degene die de Mahu een warm hart toedragen een kleine gift doen, kunnen wij hopelijk dit unieke schip voor de toekomst bewaren en in de vaart houden.

Verder is het belangrijk om te vermelden dat uw bijdrage aftrekbaar is van de belasting.

U kunt uw gift overmaken op rekening nummer

NL55INGB000557.87.61 t.n.v. Stichting P.M.T.

Onder vermelding "Red de Mahu"

HARTELIJK DANK!!!

