



Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein betreffende de Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het heden en verleden en is samengesteld door Arie Krijgsman

“de redactie “
A.C.Krijgsman
Abeelstraat 96
3319 AG Dordrecht
06-25160899
www.tenanker@kpnmail.nl



Deze digitale krant fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de website: <https://www.tenanker.com> en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld.

Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat onze lezers respect tonen en niet lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar toestemming voor te vragen.



3e jaargang – extra boodschap Corona crisis

Lekker lui op mijn stoel het maandblad “ten Anker “ lezen.....



L.S.

Indien je het nog niet zou hebben begrepen, aanvaard dan deze goede raad !

Het leven is kort, zet deze corona-ellende even opzij en probeer hier nu een positieve draai aan te maken door eens wat van je af te schrijven...

Schud alle sores van je af, mits dat nodig is en vertrouw eens jouw verhaal, jouw herinneringen uit jouw jeugd, jouw maritieme leven, jouw belevenissen toe aan het toetsenbord en deel dit door dit aan de redactie te sturen voor publicatie in ons web-magazine!

Juist in deze periode, daar het gros van onze lezers aan huis zijn gekluisterd door de risico's van Corona besmetting is uw bijdrage een positief lichtpuntje en geeft wat afleiding tegelijkertijd ook vaak roept dat soort verhalen ook weer veel herinneringen op.

Die herinneringen zijn op wat uitzonderingen na prettige herinneringen waar we allen graag op terug kijken, en door iets te lezen hoe een ander het heeft beleefd wordt dat weer aangewakkerd.

Let echter wel op de weegschaal, want stil zitten zet weer gewicht weg, weeg het verschil tussen je verlangens en je behoeften... probeer wat te bewegen, hoe moeilijk dat ook gaat na alle maatregelen. Mijd de mensen op straat en in de winkel, als u toch noodzakelijk naar buiten moet.

Probeer je vriendschappen te koesteren via de sociale media en van het leven te genieten ondanks de beperkte mogelijk heden. Geef de collegae die alleen zijn even een belletje of stuur een kaartje, daar hoeft u niet voor de deur uit want Greetz is zo'n mooie oplossing hiervoor.

Laten wij nu eens zien uit welk hout we zijn gesneden en hoe wij allen al zijn besmet. Besmet met de "Saamhorigheid Virus"

Deze dag is een dag die nooit meer terugkomt, misschien zou je dat ook niet willen, of juist wel! Maar weet wel voorbij is voorbij, het is geweest !.... probeer nog even te stralen en denk aan mijn advies....

Dit jaar tellen we 365 dagen, maar voor we het weten is dat weer voorbij....

Behoudens de Corona kijkt ook de ouderdom om een hoekje en staat de man met de sikkkel klaar en proberen toe te slaan, maar dat willen we nog niet....tot die tijd maken wij er wat moois van....

Bedenk dan wel dat jouw leven, jouw leven is geweest.....

Bent u langdurig ziek of weet u van een zieke collega laat het dan even weten, zodat we via ons magazine of FB "de bakstafel" daar aandacht aan kunnen geven.

Deel deze boodschap met alle prachtige mensen in je leven.....en geniet !

Ik heb het net gedaan !

Arie Krijgsman

Redactie Ten Anker :

tenanker@kpnmail.nl